

Healing Words Update

Nummer 3, januari 2015

Alle eer aan God voor een bijzonder 2014!

We wensen jullie allen een rijk gezegend 2015 toe. Dat Gods nabijheid en vrede tastbaar en zichtbaar mag zijn in je leven. In Filippenzen 4 vers 4 t/m 7 staat:

"Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.
Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen.
De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd,
maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.
Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat,
uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren."

Dankbaar

We kijken dankbaar terug op 2014. Een opsomming:

- Steeds meer mensen die onze nieuwsbrief ontvangen en voor ons bidden
- April: Holmavattn conferentie Noorwegen (→ zie *nieuwsbrief nr. 1*)
- Juni: trainingsweekend team Sommerfuglkonferansen-2 in Stavanger, Noorwegen (→ zie *nieuwsbrief nr. 1*)
- Augustus: meewerken aan Open Doors gebedsbijeenkomst voor Irak (→ zie *nieuwsbrief nr. 1*)
- September: Sommerfuglkonferansen-2 in Stavanger (→ zie *nieuwsbrief nr. 2*)
- November: aanbedding bij Aglow, zingen op 25-jarig huwelijksfeest, meewerken aan bidstond CGK Ermelo
- December: meewerken aan kerstviering Zusterkring in Workum

November 2014

November was voor ons een mooie, volle en drukke maand. Aglow Ermelo nodigde ons uit om de aanbedding te leiden. Altijd fijn om te doen. We kregen ook de gelegenheid om (vooraf en na afloop) aan de bezoekers te vertellen over Healing Words en onze nieuwsbrief uit te delen. We verkochten ook armbandjes die we zelf ontwierpen en maakten. Bij elk armbandje zit een kaartje met een Bijbeltekst. En de kleuren van de kralen zijn een verwijzing naar woorden van de tekst. Op de foto een voorbeeld hiervan, Galaten 5:22,23, de vrucht van de Geest. Voor de conferenties in Noorwegen met een Engelse tekst (in Nederland met een Nederlandse tekst). Zo'n armbandje helpt je om een Bijbeltekst uit je hoofd te leren, te memoriseren. En met de aankoop ondersteun je bovendien het werk van Healing Words.



We zongen tijdens een feest van vrienden van Suze die 25 jaar getrouwd waren. Het echtpaar had Suze hier speciaal om gevraagd. Het was een vreugde om hen met een aantal liederen te 'zegenen'.

De Christelijke Gereformeerde kerk in Ermelo organiseerde op 26 november een bidstond voor de situatie in de wereld. Suze zat in de werkgroep die de bidstond voorbereidde. Tijdens de avond mocht Anneke de samenzang begeleiden. Er kwamen zoveel mensen, dat we vlak voor aanvang van de avond met z'n allen naar de kerkzaal gingen.



December 2014

In december waren we te gast op de kerstviering van de Zusterkring in Workum. Anneke's moeder leidt deze groep al zo'n 13 jaar. Zijzelf en de dames die komen, worden 'een dagje ouder'. Daarom was het voor ons een grote vreugde om mee te helpen, zodat de kerstviering *toch* door kon gaan. Wij zorgden voor de versiering, maakten een liturgie (het programma was door Anneke's moeder samengesteld) en zetten de liederen op een liederenblad. Al met al werd het een hele mooie, bijzondere middag. Waar 'een ieder iets had', dat was prachtig. Wij zongen op verzoek ook nog een aantal liederen.

Op de foto: Anneke's moeder (84), die de kerstviering leidde en de samenzang op het orgel begeleidde.



Nederland?

Regelmatig vragen mensen: En wat gaan jullie doen in Nederland? Zoals je ziet, werden we in 2014 voor heel uiteenlopende activiteiten gevraagd. In Noorwegen, maar in augustus, november en december ook in Nederland. Wat was het bijzonder, divers en heel prachtig om te doen! Ons gebed is steeds geweest: Heer wat wilt U dat we doen? Waarvoor wilt U ons gebruiken en inzetten? Waar mogen wij Healing Words (genezende woorden) uitdelen? En we merken dat God ons inderdaad leidt en dat er steeds weer nieuwe dingen 'op ons pad' komen.

Gebed

Zo fijn dat je deze nieuwsbrief leest! En als je wilt bidden voor ons, stellen we dat bijzonder op prijs! We kunnen van alles zelf organiseren of 'in gang zetten', maar dat willen we niet!

Zoals we net vertelden is ons gebed steeds: Heer wat wilt U dat we doen?

Graag jullie gebed voor onderstaande activiteiten. Maar ook voor de toekomst. Wij weten niet wat 'de volgende' stap zal zijn, maar God weet het wel. **Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand!**

Op **22 januari** zijn we uitgenodigd om de aanbidding te leiden tijdens een informatieavond van Groei & Herstel. Groei & Herstel is een interkerkelijk groepsprogramma (in Ermelo) dat in 2015 van start gaat.

Op **26 januari** zijn we door het Team Pastoraat (Evangeliegemeente Ermelo) gevraagd om tijdens een teamavond hen te ondersteunen en te stimuleren om genezende woorden van Jezus te ontvangen. Voor zichzelf en voor de mensen die ze begeleiden.

Op **3 februari** mogen we opnieuw de aanbidding leiden bij Aglow Ermelo. Alle vrouwen zijn van harte welkom! Locatie: De Voorhof, Frederik Hendriklaan 11, Ermelo. Koffie/thee om 19.30 uur en aanvang 20.00 uur. De spreekster die avond is Agnes Huizinga. Thema: Vrij om te zijn.

Overige gebedspunten:

- Dat we Gods stem verstaan en daar gaan waar Hij ons leidt
- Onze gezondheid
- Bescherming voor onszelf, onze mannen (Rien en Klaas), onze kinderen en kleinkinderen en twee kleinkinderen die 'onderweg' zijn
- Dat God het werk in Noorwegen blijft zegenen
- Dat de Heer ook deuren opent in Nederland



We sluiten af met een Bijbeltekst.

"Hij leidde mij uit in de ruimte.
Hij redde mij, omdat Hij een welgevalen aan mij had."
Psalm 18:20

Wij ervaren dat de Here God ons 'in de ruimte' heeft gezet. Dat Hij ons ruimte geeft om dit werk voor Hem te mogen doen. Zijn genezende woorden uit te delen door woord, aanbidding en gebed. We maken dingen mee die we nooit voor mogelijk hadden gehouden... Het is een groot voorrecht om Hem te dienen en aan het werk te zien!

Hartelijk dank voor jullie betrokkenheid bij Healing Words en ons!

Lieve groet,
Suze en Anneke



info@healingwords.nl
www.healingwords.nl

NL79 INGB 0005313131
t.n.v. A. Muurling, Harderwijk
(o.v.v. gift Healing Words)